

## Fin formidling af fortiden

I pinsen besøgte min mand og jeg Djursland, og på kortet kunne man se, at der skulle ligge ”Tustrup fortidsminder” på Norddjursland. Spændende – dér måtte jeg hen!

Da vi kørte ind igennem Tustrup skov, var der ikke meget at se, men endelig kom vi frem til et lille hus, der viste sig at være et fremragende formidlingscenter.

Først må jeg forklare, hvad Tustrup fortidsminder er, og her vil jeg tillade mig at citere fra hjemmesiden <http://www.fortidsmindeguide.dk/Tustrup-gravplads.bs003.0.html>:

”I nutidens landskab ligger de fleste synlige fortidsminder som adskilte enkeltelementer fra en for længst svunden tid. På det lille plateau syd for Hevring å omkring 1,4 km. vest for Tustrup by på Norddjursland er situationen anderledes. Her findes en hel samling af typiske gravmonumenter fra stenalderens første bondekultur - den såkaldte Tragtbægerkultur – fra omkring 3.200 f.Kr.

På gravpladsen ligger der, med kun ca. 100 m. indbyrdes afstand, 2 stendysser og en af Danmarks største jættestuer omkring et centralanlæg - det såkaldte kulthus. Dysserne og jættestuen har i kraft af deres synlighed været kendte siden opførelsen, men det var først gennem omfattende udgravninger i 1954-57, at detaljeret viden om det enkelte anlæg og sammenhængen med det indtil da ukendte kulthus blev klarlagt.”  
Jeg kan også klart anbefale at besøge hjemmesiden.

Men nu tilbage til formidlingscentret. Inde i huset, der ikke var meget større end en stor campinghytte, var der toiletter samt bord og stole inde i huset. På væggene hang store plancher med informativt indhold, jeg har taget billeder af et par stykker:



En pædagogisk gennemgang, ikke alene af stedet, men også stenalderen. Der var også en fin, lille model af gravpladsen og bopladsen i stenalderen:



Selve pladsen var desværre noget utilgængelig, der manglede et par retningspile fra huset, for der gik 3 stier ind i skoven fra huset. Hvilken skulle man vælge? Da jeg ikke er så godt gående, som jeg kunne ønske, måtte jeg lade være med at se dysser m.m. – men jeg så dem ude fra vejen, heldigvis, dog måtte jeg bruge kraftig zoom for at tage billeder. Her er en af dysserne:



Hvor vil jeg hen med dette?

Vi har selv fået en særdeles fin formidling ved Rispebjerg, og endda meget let tilgængelig – men dette lille indlæg kunne måske tjene til lidt inspiration, hvis man en dag påtænker at lave en formidling ved enten Madsebakke eller Sorte Muld. Specielt Sorte Muld ville måske kunne gøre nytte af et lille hus som dette. Det er jo et enormt emne, der her skal dækkes...

**Jeanne Cordua**