

Vandring med solen på Madsebakke

Søndag den 17. september skulle TV2 Bornholm bruge statister til en midsommer-solceremoni, der skulle filmes ved helleristningerne på Madsebakke.

Bent Gregersen sendte en mail ud med forespørgsel, og da jeg i øjeblikket er i gang med at skrive en roman, der netop foregår i bronzealderen (titel: "Skibenes Ø" - jeg håber at få den udgivet i 2007) kunne jeg ikke lade et så godt tilbud ligge!

Jeg ved ikke, om der var andre amatørarkæologer til stede, da jeg er temmelig ny i foreningen og endnu ikke har været til andre arrangementer – men der mødte mange mennesker op, jeg vil mene, vi var omkring 40 – 50.

Vores instruktør delte os op i tre grupper, vi blev iklædt tøj fra Middelaldercentret, der kom nogenlunde tæt på bronzealderens påklædning, og man havde fået lavet en lille model i træ af et af skibene fra helleristningen – et solskib (som dog konsekvent blev kaldt en solvogn ☺).



De tre grupper skulle gå i procession med skibet, nogle skulle være adoranter, og der blev iscenesat en ofring af et stort oksehovede.

Alt imens sørgede røgmaskiner for, at der blev skabt en tidløs, mystisk stemning.

To lurblæsere var fremskaffet fra Trelleborg, og en ung mand slog flik-flak til solens ære. Jeg har også hørt, at man har fået fremstillet en Egtved-pige-dragt, som en danserinde har brugt i scener, der er blevet lavet på bluescreen. Disse skal senere sættes ind i de optagelser, vi andre var med i. Dragten skulle efter sigende være en nøjagtig kopi, og det har kostet over 30.000 kr. at fremstille den.

Jeg spurgte, hvad det hele skal bruges til, og det lader til at være et større projekt til undervisningsbrug – der er også blevet filmet på helleristningsfelter ved Järrestad/Simrishamn. Det hele vil blive vist ved juletid, og alle medvirkende vil få en DVD tilsendt. Det glæder jeg mig til!

Optagelserne tog omkring 3 timer, og det var morsomt og spændende at være med, men også lidt anstrengende. Som ved alt filmarbejde var der naturligvis også en del ventetid, men heldigvis var vejret fint, om end overskyet.

Solen, som det hele handlede om, lod sig kun se et par gange...

Jeanne Cordua