

FUND KAN OGSÅ GØRES PÅ FACEBOOK...

I februar sad jeg en snemørk aften og kiggede lidt på Facebook. Det kan være meget morsomt ind imellem, men pludselig blev mit blik fanget af et gammelt billede af en klippe med helleristninger på!

Jeg skriver lidt sammen med Irene Hansen fra Nylars, og hun havde lagt dette billede op:



Der var noget sært bekendt ved figurerne på klippen, og i hendes tekst omtaler hun klippen som ”Stenen fra Udlodden”, et jordstykke tilhørende Lille Myregård.

Det gik op for mig, at jeg havde set den store, lidt menneskelignende figur lidt tv. på billedet på en sten ude i Bornholms Museums have, hvor det kun er partiet omkring figuren, der er bevaret – resten er sprængt væk. Se mit foto her:



Jeg kontaktede Irene Hansen og fik så hendes historie. Billedet er taget i 1930 af et familiemedlem, og stenen lå i skellet i vejen for markarbejdet. Museet blev kontaktet og kløvede den del af klippen ud, som i dag kan ses på museet.

Jeg går selv ud fra, at det ovennævnte foto måske er taget, lige før stenen er blevet sprængt væk, da helleristningerne er tydeligt dokumenteret. Billedet har vistnok tidligere været bragt i et nummer af Bornholms Tidende om ”klip fra gamle numre”.

Da jeg gik ud fra, dette billede også kunne interessere Finn Ole Nielsen, sendte jeg ham en mail, og her er svaret, jeg fik:

Det er et fantastisk billede – som jeg ikke har kendt til - se vedhæftede kort, hvor M. Bidstrup har markeret, hvor stenen lå - det nye foto viser for første gang, hvor tæt det lå på stengærdet, hvor den endnu bevarede helleristningssten ligger.



Til dette kort svarede Irene Hansen:

Jeg er ikke 100 % sikker, men mener, det var tæt på den "anden sten".

På siden <http://www.367ture.dk/default.asp?m=666> læser jeg teksten: *På denne sten er hugget en del ståltegn og et par linier, som nærmest ligner en påbegyndt skibsfigur.*

I umiddelbar nærhed til det sted, hvor nævnte sten lå, findes endnu en stor sten i gærdet mellem Lille Myregårds og Lille Strandbygårds grunde. fra ”367 ture på Bornholm”.”



Efter samtale med Axel Hansen, Nylars, har jeg indtegnet stenens omtrentlige beliggenhed på dette kort, hentet på Google Earth, hvor man kan se, at den har ligget ganske tæt på det kendte helleristningsfelt ved Lille Strandbygård, og skovkanten i horisonten tilhører Sellesborg i Nylars..

Faktisk udviklede historien sig virkelig positivt, for i slutningen af april inviterede Axel Hansen mig og Birgit Bertelsen ned at se stedet, hvor stenen engang lå!

Jeg vedlægger mit foto fra den 29/4, hvor man kan se, at selve området ikke har forandret sig meget – og det er taget i samme retning som det oprindelige, dog lidt mere mod venstre for at få den bevarede sten med.

Den lå fint i skellet mellem 2 marker, og det var tydeligt at se nogle af skålgruberne på stenen, som også kan ses på nedenstående foto.



Koordinater på stenen er: 55,03,48 N 014,48,13 Ø



Hvis man klikker på ovenstående link, kan man læse mere om, hvad der har været af fortidsminder i området mellem Nylars og Arnager – og det er ikke småting! Man kan i dag i ”bagklogskabens ulideligt klare lys” naturligvis skumle over alt det, der er gået tabt – det er vel ikke for meget at sige, at området i dag kunne have været en art pendant til Hammersholm-området.

Men sådan er der så meget, vi skal i hvert fald være glade for, at et gammelt foto er kommet til veje, som kan kaste lys over en svunden tid. Jeg vil naturligvis også sige en stor tak til Irene og Axel Hansen, der har ydet stor og uvurderlig hjælp i denne ”jagt”!

Jeanne Cordua